



Gods medegevoel is in jou en in mij, op weg naar kerstmis

Het zal natuurlijk een andere Kerst zijn dit jaar dan andere jaren. Kerst vieren is voor velen samenkomen, samen versieren, samen vieren, samen zingen, samen geloven, samen bidden, samen getuigen, samen werken, samen koken, elkaar vasthouden en samen op weg gaan met God en onze medemensen. In deze tijd hebben we gevoelens van hoop en vertrouwen. Hoop om samen Kerst te kunnen vieren en te beleven en vertrouwen dat we zo gauw mogelijk weer met z'n allen samen mogen komen. Hoop op vrede en geborgenheid voor iedereen. Hoop op kracht en moed op moeilijke momenten. Hoop op vreugde en welzijn voor ieder van ons.

Het kind van de kribbe, Jezus, leert ons om gelukkig te zijn in alle eenvoud. Ook al schaffen we het beste matras aan: de slaap waar het echt om gaat, is niet te koop. Ook al besteden we veel geld aan onze gezondheid: gezondheid zelf en ook het leven zijn niet te koop. Al hebben we alle materiële spullen: leven, vreugde en vrede zijn niet koop. Het zijn allemaal geschenken van God. We hebben naast alle menselijke inzet vooral ook God nodig. Laten we dat beseffen en Hem dankbaar zijn voor alles wat Hij ons geeft. Kerstmis heeft iets dat ons aangrijpt. Het geeft ons het besef dat we alles, wat waardevol is in het leven, geschonken hebben gekregen.

We zijn kinderen van God en dat scheidt verbondenheid. Immanuel, God met ons. We staan in Gods belofte: *Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld.* Laten wij ons hart openstellen om alle nare dingen van deze tijd, met behulp van Gods' licht en warmte, uit te bannen. Laat ieder van ons een licht zijn voor wie in het donker leeft. Een bron van warmte voor hen die alleen zijn en op zichzelf aangewezen. Laten wij de Kerst vieren met een hart vervuld van vrolijkheid en innerlijke opgetogenheid. Laten we samen het kerstgevoel koesteren! De geboorte van Jezus schenke ons de kracht van zijn innerlijke rust en redding! Ik hoop dat het Kind Jezus vrede en vreugde mag schenken aan alle mensen.

Tot slot wil ik u allen, namens het pastoraal team en het kerkbestuur, een ZALIG KERSTFEEST en verlicht nieuw jaar toewensen, met de woorden van de zegen uit het boek Numeri: *Moge de Heer u zegenen en u behoeden. Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn. Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken.*

Pastoor Anu Antony Kalarickal



OPEN INLOOP

óók in 2021

Dinsdagmiddag

van 14 - 17 uur

Ingelbewaarder (tegenover kerk TEGELEN)



IEDEREEN is van  welkom.



- koffie, thee en fris
- samen zijn
- spellen, lezen, puzzelen, kaarten, etc.

Vrijwillige bijdrage: → niet verplicht maar altijd welkom!

Wanneer het kan gaan we weer van start!

IEDERE VRIJDAG

INLOOP 
SPREEKUR

Pastoor Anu

Sint Urbanuskerk, Belfeld
14.00 - 15.30 uur
Sint Martinuskerk, Tegelen
16.00 - 18.00 uur

U kunt zonder voorafgaande afspraak binnenlopen voor een persoonlijk gesprek, om een gebed te vragen en voor een speciale zegen, enz.

Buiten het inloopspreekuur bent u ook altijd van harte welkom.

Dan kunt u bellen voor een afspraak. 077 - 373 15 79 (parochiekantoor).

Parochiekantoor geopend:

ma. en vr. 13.30 tot 16.30 uur
Bongerdstraat 2 →ingang achterom←
5931 NG Tegelen
parochie-centrum@rkdebestte.nl
☎ 077 - 373 15 79
www.rkdebestte.nl

bankrekeningnummer:
NL 25 RABO 01 5050 3059
t.n.v. Parochiefederatie
Tegelen-Steyl-Belfeld

Noodnummer priester wachtdienst 24/7

☎ 06 - 24 84 55 66

Dringend?
Bel Pastoor Anu:
☎ 06 - 34 32 23 62

U kunt thuis LIVE *alle zondagvieringen EN alle Kerst- en Nieuwjaarsvieringen* in onze MARTINUSKERK volgen op:



Kerstboom schenken aan de Sint Martinuskerk

Wij zijn op zoek naar 4 bomen van ongeveer 5 meter EN ook kleinere bomen. De bomen komen bij de kerststal en aan beide kanten van het altaar. Heeft u een boom over in de tuin of wilt u er één of meerdere schenken? Neem dan graag zo spoedig mogelijk contact op met onze koster Bram Ewals: b_j_ewals@hotmail.com



Bezoek aan de kerststal in Belfeld en Tegelen

Op 1ste kerstdag en op 2de kerstdag van 14.00 uur tot 17.00 uur in de St. Martinuskerk te Tegelen.
Op 1ste kerstdag en op 2de kerstdag van 14.00 uur tot 17.00 uur in de St. Urbanuskerk te Belfeld.

Zaterdag 19 december grote KERK schoonmaak.

Hierbij krijgt de kerk een goede beurt zodat alles glimt en blinkt met de Kerst. Gezellig samen bezig zijn in plaats van naar de sportschool.

Wanneer? 10.00 - 12.00 uur in de Martinuskerk
14.00 - 15.30 uur in de Urbanuskerk

Daarna gezellige afsluiting met koffie/thee en wat lekkers.

SAMEN KERK ----- SAMEN STERK ---- U komt toch ook?

Aanmelden kan:

- **ma. en vr. 13.30 tot 16.30 uur** op parochiekantoor of
- ☎ **077 - 373 15 79** op -- **ma. en vr. 13.30 tot 16.30**
- per mail: parochie-centrum@rkdebestte.nl



➔ NOODOPROEP ←

Pastoor Marc Calo roept vanuit de Filipijnen onze hulp in voor de slachtoffers drie recente orkanen in Quinta, Rollie en Ulysses. Er is grote schade aangericht aan huizen en gewassen op de velden.

In het weekend van 12 en 13 december wordt in de kerken in Belfeld en Tegelen een kerkdeurcollecte gehouden.

Ook kunt u een bijdrage overmaken aan het Missiebureau Roermond o.v.v. Filipijnen.

St. Martinuskerk

Dinsdag 1 december 18.30 uur

José-Coopmans-Berden (jrd)

Donderdag 3 december 18.30 uur

Vrijdag 4 december 18.30 uur

Zondag 6 december 10.30 uur.

2^e Zondag van de Advent.

José-Coopmans-Berden; André Aarts, Gerda Aarts-Jacobs; Mia Zwart en overleden ouders;

Gertie Jacobs; Nellie Ketels; Chris Kremers-Hendrix; uit dankbaarheid.

Dinsdag 8 december 18.30 uur

Donderdag 10 december 18.30 uur

Ouders Schreurs-Timmermans en kinderen.

Vrijdag 11 december 18.30 uur

Zondag 13 december 10.30 uur.

3^e Zondag van de Advent

Jan v.d. Heijden, Agnes v.d. Heijden-Schreurs en Maria v.d. Heijden;

Overleden familie Teeuwen-Smeets;

Billa Boots-Huberts; Gertie Jacobs;

Chris Kremers-Hendrix; Fam. Kemp-Coonen;

Fien Hagens-Hamakers; Alda Driessen Hodselmans (6-wkd)

Doopviering 12.00 uur:

Lorenzo Verheijden.

Dinsdag 15 december 18.30 uur

Donderdag 17 december 18.30 uur

Wiel Dings, Willie v.d. Wurf, ouders en broer

Vrijdag 18 december 18.30 uur

Zondag 20 december 10.30 uur.

4^e Zondag van de Advent

Henricus en Elisabeth Hamans-Dings en overleden familie;

Overleden ouders Aarts-Eiteneuer; Billa Huberts-Boots; Nellie Ketels;

Chris Kremers-Hendrix.

Dinsdag 22 december 18.30

uur.

Donderdag 24 december

16.00 uur uitzending van

KERSTSPEL door kinderen

Kerstavond:

19.00 uur 1^{ste} Nachtmis

Huub van Wetten, Mirèse van Wetten-

Tans;

Maria Geurts-Hekkens, Sjaak Geurts.



23.00 uur 2^e Nachtmis

Rob Hinskens en Karel Hinskens; Overleden ouders Pas-Feijen en familie; Lambèr Gitmans en Elise Franssen.

Vrijdag 25 december. Eerste

Kerstdag

1^{ste} H. Mis 10.00 uur

Jan Willems en Fieni Willems Corneth.

2^e H. Mis 11.30 uur

Zondag 27 december 10.30 uur

Hoogfeest H. Familie

Gertie Jacobs; Nelly Ketels;

Fam. Kemp-Coonen

Dinsdag 29 december: → géén H. Mis

Vrijdag 1 januari 2021 10.30 uur

Nieuwjaarsdag

Karel Hinskens en zoon Rob; Nellie

Feijen-Schreurs

St. Urbanuskerk

Woensdag 2 december 18.30 uur

Zaterdag 5 december 18.30 uur.

2^e Advent.

Voor alle overledenen van de parochiefederatie.

Woensdag 9 december 18.30 uur

Zaterdag 12 december 18.30 uur

3^e Advent.

Lambertus van Cleef en Maria van Cleef Bovee;

Elisabeth Brands-Janssen.

Woensdag 16 december 18.30 uur.

Zaterdag 19 december 18.30 uur

4^e Advent.

Leo van Gerven.

Woensdag 23 december 18.30 uur.

Donderdag 24 december Kerstavond:

16.00 uur uitzending van

KERSTSPEL door kinderen

17.00 uur 1^{ste} Nachtmis

21.00 uur 2^e Nachtmis

m.m.v. St. Urbanuskoor

Zang en Vriendschap.

Joannes Bos en Anna Bos-

van Thulden; Sjraar Hovens

Zaterdag 26 december

Tweede Kerstdag

1^{ste} H. Mis 10.00 uur

Toon Bouwman

2^e H. Mis 11.30 uur

Woensdag 30 december: → géén H. Mis

Donderdag 31 december 18.30 uur



Zondag 8 november vierden Bart en Netty Peter-Thielen hun 65-jarig huwelijksfeest met een H. Mis uit dankbaarheid. *Wij zijn Onze Lieve Heer bijzonder dankbaar, aldus het echtpaar.*

Van ma. t/m vr. vóór het betreffende weekend kunt u een plek reserveren voor de H. Mis op ☎ 06 - 576 807 16 (ma. t/m vr. 10 - 12 uur)

Bezoekers (max. 2) van jaardiensten en 6-wekendiensten krijgen voorrang. Hierdoor kan het zijn dat het aantal bezoekers al bereikt is als u op maandag belt.

Bij uitvaarten mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn.

Het Victorfonds helpt

Wist u dat de vrijwilligers van het Victorfonds nog altijd actief zijn? Wij bieden rechtstreekse, kleinschalige, kortstondige en persoonsgerichte hulp aan personen die in moeilijke omstandigheden verkeren en die wonen in Tegelen, Steyl of Belfeld. Pastoor Anu Antony trad onlangs toe tot het bestuur. Ook de oprichter van het Victorfonds, oud-pastoor, deken John Dautzenberg is vanuit Maastricht nog steeds betrokken.

Het boek Via Victor met de bekende vertellingen van Victor is op het parochiekantoor te koop voor € 5,00.

Hoe kunt u het Victorfonds steunen?

Donateurs zijn van groot belang om ons werk te kunnen blijven doen. Elke bijdrage telt en komt goed terecht. Het rekeningnummer is NL23RABO 010.41.79.775 t.n.v. Stichting Victorfonds.

De bekende Victorhondjes zijn ook nog steeds te koop op het parochiekantoor.

Heeft u een hulpvraag?

Dan kunt u dit melden via de website www.victorfonds.nl, of u neemt contact op met pastoor Anu.





Adventsboodschap 2020 van bisschop Harrie Smeets (samenvatting)

Zusters en broeders in Christus,

Er zijn mensen die het leven van anderen bedreigen. Er is een virus dat heerst en ook levensbedreigend kan zijn. Dit alles maakt je bang. En dus let je op en ben je waakzaam. Waakzaam dat je leven niet bedreigd wordt.

Zou dat de waakzaamheid zijn die Jezus bedoelt als Hij in het evangelie aan het begin van deze Advent oproept tot waakzaamheid? De waakzaamheid waarover Jezus het heeft is geen waakzaamheid om het onheil buiten de deur te houden. Hij roept op tot waakzaamheid om het heil binnen te laten. Om het heil dat God ons wil geven niet voorbij te lopen, maar onze ogen, onze handen en ons hart ervoor open te houden.

Maar verwacht je nog iets van God of heb je Hem in het verleden opgesloten? Geloof, dat is toch iets van vroeger? Van geloof komt toch alleen maar ellende? Daar is veel op af te dingen. Maar als God alleen van het verleden is, wat houd ik dan over voor de toekomst? Waar vind ik dan nog heil en innerlijke genezing als het leven me te machtig dreigt te worden? Uiteraard moet je jezelf en elkaars gezondheid, veiligheid en vrijheid beschermen. Maar het is natuurlijk nog beter als je mag ervaren dat angst niet nodig is.

In de eerste lezing van deze eerste adventszondag (Jesaja 63, 16b - 19b en 64, 3b - 7) gebruikt de profeet Jesaja een mooi beeld: Het volk van Israël zit in de problemen en God lijkt onzichtbaar geworden, verscholen achter de wolken. Het volk heeft God blijkbaar vergeten. Jesaja zegt hierover: *Niemand die eraan dacht uw Naam aan te roepen, die op U zijn vertrouwen durfde te stellen.*

Dan vraagt hij: *Scheur toch de hemel open en daal af.* Door Christus daalt God inderdaad af. Hij komt naar ons toe, Immanuel (= God-met-ons). Hij deelt ons leven en wil ons redden. Niet zodat alle problemen van ons weggenomen worden. Nee, Hij laat ons zien dat angst niet nodig is. God brengt onze wereld geen onheil maar heil. We zijn ten diepste van God. Wees waakzaam, zodat we Zijn Woord met open armen kunnen ontvangen, zodat het ons kan bevrijden van angst en onzekerheid.

God staat bij, wie op Hem durft te hopen is de belofte van Jesaja in de lezing. Laten we niet bang zijn op God te vertrouwen. In het groeiende Licht van de Advent kan Hij de wolken van onze bange duisternis verdrijven en ons brengen tot **Christus: Licht uit Licht.**

Een gezegende Adventstijd toegewenst.

Roermond, november 2020

+ Harrie Smeets, bisschop van Roermond



Viering met de vormelingen op zaterdagavond 28 november in de St. Martinuskerk
Op de foto met hun zelfgemaakte adventskransen.

Advent

Het woord advent komt uit het Latijn (*adventus*) en betekent *komst*. God komt naar ons toe. In de vier weken vóór de Kerst, de adventstijd, bereiden wij ons voor op de komst van de Zoon van God. Advent is een tijd van verwachting, bezinning en hoop. Christelijke liefde is vooral voelbaar in de adventstijd als de herinnering aan de voorbereiding op de komst van de Zoon van God. De liturgie van deze tijd oproept met de stem van de profeten en vooral van Johannes de Doper om waakzaam te zijn voor de komst van mensenzoon.

Adventskrans

De ronde vorm van krans verwijst naar de oneindigheid van God zelf, naar de aarde en heel de wereld. Als je goed kijkt, lijkt de adventskrans ook een beetje op een nest. Dat staat symbool voor het feit dat er iets groeit: de hoop dat Jezus geboren wordt.

Vier kaarsen op de adventskrans verwijzen naar de vier zondagen of vier weken van de advent en de vier windstreken: noord, zuid, oost en west die wachten op de komst van De Heer. Iedere zondag wordt er een kaars aangestoken. In de week na het aansteken van de vierde kaars is het kerstfeest.

De krans heeft *paarse linten*. Deze kleur nodigt uit om je te bezinnen, om even stil te staan in de drukte van het leven en je hart weer opnieuw voor God te openen. De krans is gemaakt van dennengroen, *groen uit de natuur*. De altijd groene den staat voor de hoop en Gods trouw (net als straks de kerstboom). En dat vieren we met Kerst.

Laten wij in deze adventstijd met Maria als voorbeeld, ons voorbereiden op de komst van Jezus met Kerstmis.

St. Martinuskerk

HEILIGE MISSEN door de week

- ♦♦ Dinsdag 18.30 uur
- ♦♦ Donderdag
stille aanbidding 18.00 uur
Heilige Mis 18.30 uur
- ♦♦ Vrijdag. 18.30 uur

Zondag 6 december 10.30 uur
Tweede zondag Advent

Zondag 13 december 10.30 uur
Derde zondag Advent



12 uur doopviering
Lorenzo Verheijden

Zondag 20 december 10.30 uur
Vierde zondag Advent



KERST en NIEUWJAAR

Kerstavond donderdag 24 december

- ♦♦ 16.00 uur → uitzending ←

KERSTSPEL door kinderen,



- ♦♦ 19.00 uur **Eerste Nachtmis**
m.m.v. enkele koorleden
- ♦♦ 23.00 uur **Tweede Nachtmis**
m.m.v. enkele koorleden

EERSTE Kerstdag vrijdag 25 december

- ♦♦ 10.00 uur **Eerste Heilige Mis**
- ♦♦ 11.30 uur **Tweede Heilige Mis**

Op EERSTE Kerstdag en op TWEEDE Kerstdag is van 14 - 17 uur de Martinuskerk open om de kerststal te kunnen bezichtigen.

Vrijdag 1 januari. 2021 NIEUWJAARSDAG

- ♦♦ 10.30 uur **Heilige Mis**

Van maandag 16 december t/m vrijdag 20 december kunt u voor alle kerstvieringen een plek reserveren op

☎ 06 - 576 807 16 (ma. t/m vr. 10 - 12 uur EN 18:30- 20:00 uur)

St. Urbanuskerk

HEILIGE MIS door de week

- ♦♦ Woensdag 18.30 uur
- ZATERDAGMIS 18.30 uur**

Zaterdag 5 december 18.30 uur
Tweede Advent

Zaterdag 12 december 18.30 uur
Derde Advent

Zaterdag 19 december 18.30 uur
Vierde Advent

KERST en NIEUWJAAR

Kerstavond donderdag 24 december

- ♦♦ 16.00 uur → uitzending ←

KERSTSPEL door kinderen,



- ♦♦ 17.00 uur **Eerste Nachtmis**
m.m.v. enkele koorleden
- ♦♦ 21.00 uur **Tweede Nachtmis**
m.m.v. St. Urbanuskoor Zang en
Vriendschap

TWEEDE Kerstdag zaterdag 26 december

- ♦♦ 10.00 uur **Eerste Heilige Mis**
- ♦♦ 11.30 uur **Tweede Heilige Mis**

Op EERSTE Kerstdag en op TWEEDE Kerstdag is van 14 - 17 uur de Urbanuskerk open om de kerststal te kunnen bezichtigen.

Donderdag 31 december 2020

OUDEJAARSAVOND

- ♦♦ 18.30 uur **Heilige Mis**

