



Samen kerk Samen sterk
parochiefederatie Tegelen - Steyl - Belfeld

Parochie brief

Jaargang 4 * juli - aug.2020

Hoe goed is het te zingen
voor onze God, hoe heerlijk
Hem onze lof te brengen.
(Psalm 147,1)

15 augustus Maria
Tenhemelopneming
Gelukkig is zij die geloofd
heeft in de woorden van de
Heer. (Lucas 1,45)

Ons nieuwe bestuurslid Kim Schouwenberg stelt zich voor



Kim met partner
Jeroen en hun
kinderen
Bram (6 jaar) en
Lotte (4 jaar).

➔➔ Lees verder op pagina 4 ⬅️⬅️

U kunt thuis LIVE *iedere zondag* en *iedere feestdag* om
10.30 uur de heilige mis in onze MARTINUSKERK volgen op:

 kerkdienstgemist.nl

1 Juli

Kerken weer open --- Weer samen vieren

Ook in de maanden juli en augustus vragen we u om een week tevoren telefonisch u aan te melden voor de vieringen in het weekend. Dit om teleurstellingen te voorkomen.

Aanmelden voor reservering **in de maanden juli en augustus:**
maandag t/m vrijdag 10 - 12 uur ☎ 06 - 57680716

- St. Martinuskerk Tegelen: dinsdag, donderdag en vrijdag 18.30 uur, zondag 10.30 uur
 - St. Urbanuskerk Belfeld: woensdag en zaterdag 18.30 uur
- Koren mogen nog niet zingen. Gelukkig hebben we wel regelmatig orgelmuziek of solozang.

Na maanden van beperkte toegang kunnen er inachtneming van 1,5 meter afstand in de Martinuskerk **maximaal 120 personen de diensten bijwonen.**

COLLECTE → U kunt bij binnenkomst of het verlaten van de kerk bijdragen aan de collecte via: -- een collectebus op een tafel bij de uitgang



- bankrekeningnummer:
NL 25 RABO 01 5050 3059
t.n.v. Parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld
-- een gift-app zoals GIVT
-
-



IEDERE VRIJDAG

Sint Urbanuskerk, Belfeld
14.00 - 15.30 uur
Sint Martinuskerk, Tegelen
16.00 - 18.00 uur

U kunt zonder voorafgaande afspraak binnenlopen voor een persoonlijk gesprek, om een gebed te vragen en voor een speciale zegen, enz.

Buiten het inloopspreekuur bent u ook altijd van harte welkom.

Dan kunt u bellen voor een afspraak. **077 - 373 15 79** (parochiekantoor).

Voor spoedgevallen-zoals met name voor een plotselinge ziekenzalving of een andere dringende nood, kunt u de pastoor bellen.

☎ **06 - 343 223 62**

Voor zeer dringende pastorale nood kunt u dag en nacht een priester bereiken via de bereikbaarheidsdienst: ☎ **06 - 248 455 66**

Kapellen Tegelen Steyl Belfeld

Onderstaande kapellen zijn voor gebed en het aansteken van (noveen)kaarsen IEDERE dag geopend vanaf circa 8.00 uur tot zonsondergang.

- 1) Mariakapel St. Martinuskerk, Tegelen
- 2) St. Josephkapel, Tegelen
- 3) Mariakapel bij H. Hartkerk, Tegelen
- 4) Kapelke van Geloë, Belfeld
- 5) Mariakapel bij St. Urbanuskerk, Belfeld
6. Benedenkerk Missiehuis St. Michaël, Steyl
H. Arnoldus Janssen

*Rust, stilte en tijd
voor jezelf, tijd voor
God en tijd voor de
bron van je bestaan*

Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament

Klooster Oude Munt

Van Wevelickhovenstraat 1, Tegelen
Aanbiddingskapel dagelijks open.
oudemunt.nl

Kloosterkapel Roze Zusters

Zusterstraat 20, Steyl
Aanbiddingskapel dagelijks open.
kloostercenakel.nl/congregaties/

Dringend?
bel Pastoor Anu:
☎ 06 - 343 223 62



Vanaf **JULI** open inloopmiddagen in
Den Ingelbewaarder (tegenover de kerk)
Elke dinsdag en donderdag van 14 - 16 uur
Onder het genot van koffie & thee

**Noodnummer priester
wachtdienst 24/7**

☎ 06 - 24 84 55 66



Parochiekantoor geopend:

ma. en vr. 13.30 tot 16.30 uur

parochiecentrum@rkdebestte.nl

☎ 077 - 373 15 79

www.rkdebestte.nl

bankrekeningnummer:

NL 25 RABO 01 5050 3059

t.n.v. Parochiefederatie

Tegelen-Steyl-Belfeld

Ons nieuwe bestuurslid Kim Schouwenberg stelt zich voor

Mijn naam is Kim Schouwenberg. Ik ben 42 jaar en wij wonen in de Urbanus parochie te Belfeld

We houden van wandelen in de natuur en zoeken daarom in onze vakantie vaak de bergen van Oostenrijk of Duitsland op.

Sinds 20 jaar ben ik werkzaam binnen Viecuri waarvan 16 jaar als dialyseverpleegkundige. Werken in de zorg vind ik het mooiste vak.

Zowel mijn partner als ik zijn verenigingsmensen en we zetten ons graag in voor ons dorp. Zo ben ik in totaal 21 jaar als vrijwilliger actief geweest bij jeugdcarnavaal Belfeld

Van huis uit zijn wij katholiek opgevoed en zijn deze waarden en normen nog steeds de standaard waarmee wij onze kinderen mee opvoeden. Bovendien was mijn vader ook lid van het kerkbestuur van de Urbanusparochie en is hij nog altijd als vrijwilliger actief. Dat heeft mij wel aan het denken gezet.



Na uitleg en ontmoetingen met pastoor Anu en diaken Rick zag ik wel een uitdaging om als jongere (ja, zo voel ik mij zeker nog) te gaan deelnemen aan het kerkbestuur. Ik houd van uitdagingen.

Bij de Nieuwsjaarsborrel, werd ik aan iedereen voorgesteld. Ik ben langzaam aan het ontdekken wat er allemaal komt kijken bij deze taak.

Zeker in deze tijd is het niet eenvoudig om zaken te organiseren, maar ook nu blijkt maar weer dat het geloof veel mensen kan helpen om een weg te vinden in deze veranderende tijd. Op welke manier dan ook! Want anno 2020 denk ik dat het geloof veel uitdagingen heeft, maar als je er tenminste voor open staat, ook veel mogelijkheden.

Kim Schouwenberg

St. Martinuskerk

** Donderdag 2 juli 18.30 uur

** Vrijdag 3 juli 18.30 uur

** Zondag 5 juli 10.30 uur

Int.: Petra Kerpen (6 wk);
Overl. ouders Cuijpers-
Damen; Gertrud Gubbels

** Dinsdag 7 juli 18.30 uur

** Donderdag 9 juli 18.30 uur

** Vrijdag 10 juli 18.30 uur

** Zondag 12 juli 10.30 uur

Int.: Karel Bloemen; Paul
Hawinkels; Piet Visschers;
Josef Teeuwen en Joke
Teeuwen-van Tiel

** Dinsdag 14 juli 18.30 uur

** Donderdag 16 juli 18.30 uur

Int.: Ouders Rijnders-
Spreeuwenberg, Piërre en
Harrie

** Vrijdag 17 juli 18.30 uur

** Zondag 19 juli 10.30 uur

Int.: Rob Hinskens; Marietje
Wissink

→ **dopeling:** Lucas de Wit

** Dinsdag 21 juli 18.30 uur

** Donderdag 23 juli 18.30 uur

** Vrijdag 24 juli 18.30 uur

** Zondag 26 juli 10.30 uur

Int.: Gerdie Denessen-Maegs;
Harrie Denessen, Nellie
Denessen-Konings en Mia
Denessen;

Jan Willems en Fieni Willems-
Corneth; Tiel Doumen

** Dinsdag 28 juli 18.30 uur

** Donderdag 30 juli 18.30 uur

** Vrijdag 31 juli 18.30 uur

** Zondag 2 aug. 10.30 uur

Int.: Arie en Nellie
Groenendijk-Smits;
Overl. ouders Maria en Ewald;
Anjo Westendorf en Rie
Westendorf-Gitmans

** Dinsdag 4 aug. 18.30 uur

** Donderdag 6 aug. 18.30 uur

** Vrijdag 7 aug. 18.30 uur

** Zondag 9 aug. 10.30 uur

Int.: Irma Seelen en Alex
Seelen;
Jan Willemsen en Fieni
Willemsen-Corneth

** Dinsdag 11 aug. 18.30 uur

** Donderdag 13 aug. 18.30 uur

Int.: Ouders Rijnders-
Spreeuwenberg, Piërre en
Harrie

** Vrijdag 14 aug. 18.30 uur

** Zondag 16 augustus viering

Hoogfeest Maria Hemelvaart
In de Doolhof → zie pg. 7
aanvang **10.30 uur**

Int.: Alex Seelen en Irma
Seelen, Lucie Scheepmaker-
Seelen; Rob Hinskens,
Kapelaan Dennis Teurlings en
pastoor Joep Amting.
Tiny Kuntzelaers-Küsters;
Jo Wilms, To Wilms-Peeters
en overl. familieleden;
Ouders Roelofs-Cornelissen
en kinderen

- ** Dinsdag 18 aug. 18.30 uur
- ** Donderdag 20 aug. 18.30 uur
- ** Vrijdag 21 aug. 18.30 uur

- ** Zondag 23 aug. 10.30 uur
Int.: Tiny Kunzelaers-Küsters;
Mia Coonen
- ** Dinsdag 25 aug. 18.30 uur
- ** Donderdag 27 aug. 18.30 uur
- ** Vrijdag 28 aug. 18.30 uur

- ** Zondag 30 aug. 10.30 uur
Int.: Overl.ouders Pas-Feijen;
Hans en Miep Verhaag-
Berden; Jan Willems en Fieni
Willems-Corneth;
Overledenen van de familie
Bouwman-Doesborgh;

St.Urbanuskerk Belfeld

- ** Woensdag 1 juli 18.30 uur
- ** Zaterdag 4 juli 18.30 uur
Int.: Mien Oostlander (jrd);
Anna Hodselmans-Thissen en
Ron Kiefer (jrd);Jan Dings en
Annie Dings-Jetten en
overleden familie

- ** Woensdag 8 juli 18.30 uur
- ** Zaterdag 11 juli 18.30 uur

- ** Woensdag 15 juli 18.30 uur
- ** Zaterdag 18 juli 18.30 uur
Int.: Jacobus Hodselmans en
Ron Kiefer

- ** Woensdag 22 juli 18.30 uur
- ** Zaterdag 25 juli 18.30 uur
Int.: Joannes Bos en Anna
Bos-van Thulden;

Gon van Wijlick-v.d. Beuken
en Haar van Wijlick; Annie
Janssen-Lambie

- ** Woensdag 29 juli 18.30 uur
- ** Zaterdag 1 aug.18.30 uur
Int.: Wiel Schouwenberg (jrd)

- ** Woensdag 5 aug. 18.30 uur
- ** Zaterdag 18 aug. 18.30 uur

- ** Woensdag 12 aug 18.30 uur
- ** Zaterdag 15 aug. 18.30 uur
Int.: Lambertus van Cleef en
Maria van Cleef-Bovee;
Petronela Dings-Gielen, Frans
Kurstjens, Johannes Dings,
Jet Dings-Pijnenburg, Bèr
Dings, Toon Pouls, Toon
Peeters en Chris

- ** Woensdag 19 aug. 18.30 uur
- ** Zaterdag 22 aug.18.30 uur
Int.: Joannes Bos en Anna
Bos-van Thulden

- ** Zondag 23 augustus
→ **dopeling:** Lucas de Wit

- ** Woensdag 26 aug. 18.30 uur
- ** Zaterdag 29 aug. 18.30 uur



Hoogfeest MARIA HEMELVAART

Is in DOOLHOF Steyl op 16 augustus 2020 om 10.30 uur.

Plaats voor **maximaal 200 personen** → → **VOORAF AANMELDEN !**
Wij houden 1,5 meter afstand.



De veldboeketten worden gezegend.

Na het slotgebed wordt bij het Mariabeeld door de aanwezige kindere n een gebed opgedragen



Huwelijkssluiting
Ryanne Kok & Tim
Elkerbout

op zaterdag 27 juni
2020 in onze Sint
Martinuskerk.



Beste allen,

Het leven is heel mooi en schoon, als we dat willen zien. Het is een wonder met veel uitdagingen. Elke dag mogen we genieten van de schoonheid van de natuur om ons heen en het wonder van de seizoenen. Als wij willen kunnen we altijd redenen vinden om dankbaar te zijn tegenover te Schepper. Hoe fraai is het om het wonder van het leven te zien groeien en te ontmoeten. Alles wat er bestaat kan je vreugde schenken en je aanzetten tot verwondering en dankbaarheid. Leven is een opgave om dankbaar te zijn.

Elke mens krijgt zoveel kansen op zoveel terreinen om iets te bereiken in het leven. Er wordt zoveel gevraagd en er moet overal zoveel gedaan worden om goed te presteren.

Het eerste scheppingsverhaal leert ons het ideale beeld van God en de noodzaak van rust. Soms hebben we wat afstand nodig, afstand van alles wat wij dagelijks doen. Afstand om tot rust te komen, om na te denken, om ons te bezinnen op wat voor ons belangrijk is en waarom dat voor mij belangrijk is. Vakantie op strand of in de natuur of ergens anders kan je helpen om tot rust te komen en tot de kern van je bestaan. Wij mogen de schoonheid van de elk schepel in ons hart graveren om God te danken. Zachte kracht van de natuur en strand overwint ons hart. Elke schepsel spreekt de goedheid van God.

“Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt en Ik zal u rust en verlichting schenken.” (Matt. 11, 28)

Ik wens u allen een gezegende vakantie.

Pastoor Anu Antony

